

Sathya Sai Baba

23 november 1926 - 24 april 2011

Sathya Sai Baba föddes och tillbringade hela sitt liv i Puttaparthi, en liten by i staten Andhra Pradesh i södra Indien. Sathya Sai Baba varken tillhörde eller propagerade för någon enskild religion. Miljoner människor betraktar honom som en av de största andliga lärarna som någonsin levat.

Han visade mänskligheten en säker väg till insikt om sin gudomliga natur. En väg som samtidigt respekterar den universellt andliga undervisning som är gemensam för alla religioner.

Den osjälviska och rena kärlek Sathya Sai Baba naturligt och spontant visade drog dagligen till sig tusentals människor från alla delar av världen. Det största miraklet enligt hans anhängare är transformationen av det mänskliga hjärtat.

Redan i sin tidiga barndom förkunnade han:

”Det finns bara en religion, Kärlekens religion.

Det finns bara en ras, Mänsklighetens ras.

Det finns bara ett språk, Hjärtats språk.

Det finns bara en Gud och Han är allestädes närvarande.”



Dr. APJ Abdul Kalam (fd. indisk president)
med Sathya Sai Baba.



Anantapur universitet, en av de utbildningsinstitutioner
Sathya Sai Baba inrättat.

Hans livsuppgift.

Han erkänner värdet av alla religiösa traditioner, men i sitt budskap går Han även bortom alla religioner och hjälper oss att erfara den inneboende gudomligheten, som finns inom varje människa. Medvetenheten om den inneboende gudomligheten säkerställer att värdena Sanning, Rätt handlande, Frid, Kärlek och Icke-våld bevaras och främjas i varje mänsklig relation.



Specialistsjukhuset, Prasanthigram, ett av sjukhusen
Sathya Sai Baba grundat.

Han rekommenderar att man tillber Gud i den form man föredrar alltefter ens egen utbildning och kultur. Den andliga transformationen tar sig uttryck i mer kärlek, frid, tolerans, harmoni, ärlighet och rättfärdighet i tanke, ord och handling. Hans universella budskap har förmedlats direkt genom tusentals tal och skrifter.

” Jag har kommit för att tända kärlekens ljus i era hjärtan, för att se till att det lyser allt starkare för varje dag. Jag har inte kommit för att framhålla någon enskild religion såsom hinduism. Jag har inte kommit för uppgiften att ge publicitet åt någon sekt, tro eller sak. Inte heller har Jag kommit för att vinna anhängare till någon lära. Jag har inga planer på att attrahera anhängare eller hängivna till Mig eller till något samfund. Jag har kommit för att berätta för er om denna universella enanda tro, denna gudomliga grund, denna Kärlekens väg, denna Kärlekens filosofi, denna plikt att älska, denna skyldighet att älska.”

Huvudpunkter

Hans gåvor till mänskligheten

- **Fri hälsovård:** Medicinsk vård från primärvård till specialiserad sjukvård av högsta klass erbjuds helt gratis till de fattiga med kärlek och medkänsla. Dessutom erbjuds förebyggande hälsovård och mobil hälsovård. Med dessa principer som grund inrättade Sathya Sai Baba 1957 ett litet allmänt sjukhus. Dessa principer spreds globalt och ledde till att ett omfattande hälsovårdssystem skapades i många länder runt om i världen.



- **Fri undervisning:** Sathya Sai Baba grundade utbildningsinstitutioner där undervisning ges gratis på alla nivåer, från lågstadie- till doktorandnivå. Förutom världslig undervisning läggs vikt vid andlighet och ideellt arbete till behövande i samhället.

- **Fritt dricksvatten:** Han har försett miljoner av människor med rent dricksvatten i Södra Indien där det alltid varit brist på dricksvatten. Detta har gett inspiration till liknande projekt runtom i världen, bland annat i Afrika, Indonesien, Nepal och El Salvador.



- **Fri samhällsservice:** Sathya Sai Baba inspirerade miljoner människor runt om i världen att tjäna samhället genom många humanitära projekt, såsom att erbjuda gratis mat, kläder, tak över huvudet, förmödenheter och andra former av ideellt tjänande. Dessutom deltar volontärer i katastrofhelp i många länder, såsom Fiji, Nepal, Filippinerna, Haiti och USA.

Många politiska och religiösa ledare, vetenskapsmän och lärda personer från hela världen som rådfrågat Sathya Sai Baba om sociala, politiska och andliga frågor har blivit inspirerade.

”Det finns många nationer men bara en jord. Guldsmuckna är många men guldet är detsamma. Det finns många stjärnor men bara en himmel. Det finns många människor men luften vi andas är densamma.”

Hans verk

Sathya Sai Baba är en världslärare. Han skapade ett universellt undervisningssystem där man förutom akademiska prestationer lägger vikt vid karaktärsutveckling, grundad på de fem mänskliga värdena: Sanning, rätt handlande, frid, kärlek och icke-våld. Sathya Sai-skolor och -universitet förbereder studenter att gå ut i samhället och tillämpa dessa värden.

Sathya Sai Babas undervisning integreras i den vanliga undervisningen i mer än 40 Sathya Sai-skolor runt om i världen, och många av dem har vunnit erkännande av de lokala myndigheterna för deras höga nivå på undervisningen och deras framstående bidrag till samhället. Dessutom erbjuder mer än 30 Institut för Sathya Sai Undervisning (ISSEs) program med Sathya Sai-undervisning i mänskliga värden (SSUMV) för att främja dessa värden i samhället.

Sathya Sai Baba är ett föredöme för mänskligheten. Efter att ha grundat många sjukhus invigde Baba i november 1991, i närvaro av dåvarande premiärministern, Indiens modernaste, mest högteknologiska superspecialistsjukhus i Puttaparthi. I januari 2001 invigde Sathya Sai Baba också superspecialistsjukhuset i Whitefield, Bangalore. Dessa medicinska institutioner erbjuder med kärlek och medkänsla fri och adekvat vård inom många specialistområden som en del av Babas globala hälsovårdsmission.

Inspirerade av Sathya Sai Baba tjänar Hans anhängare varje år tiotusentals hjälpbehövande patienter på hundratals medicinska läger och mer än 40 permanenta medicinska kliniker och mobila kliniker. Förutom medicinska och kirurgiska hjälpinsatser kontrolleras också tandstatus och syn, genomförs kampanjer för registrering av blod- och benmärgsdonatorer och program för hälsoundervisning. Volontärer ger humanitär hjälp till offer för naturkatastrofer världen runt, alltefter behov.

”Om sjukdom och lidande inte gör åtskillnad mellan rik och fattig, varför ska då vi göra det?”

Sathya Sai Baba grundade en internationell organisation för att hjälpa alla. På grund av behoven hos människor runt om i världen, grundade Baba “the Sathya Sai International Organisation (SSIO)” för att hjälpa alla som var intresserade av att tillämpa Hans andliga undervisning eller delta i undervisnings- eller ideellt arbete. SSIO är aktiv i mer än 120 länder. Inga medlemsavgifter krävs för att ansluta sig till ett Sathya Sai-center och avgifter krävs aldrig för att få delta i någon centeraktivitet.

Ytterligare information finns på organisationens hemsida www.sathyasai.org

